



Købmand

Anton Andersen Falby (1888 – 1983)

Karen Marie Falby (1903 – 1977)

Midt inde i Ribe Gamle Kirkegårds nordvestligste afdeling (A) findes et lidt specielt gravsted. Her ligger murermester Aksel Hansen Lauridsen (1924-2000) og hustru Meta Lauridsen f. Falby (1927-1980) begravet. Men der ligger også to andre sten på gravstedet. Flyttet hertil fra nedlagte nabogravsteder.

Den ene bærer navnene Bager N. J. Andersen og M. K. Andersen.

Den anden bærer navnene Anton Andersen Falby og Karen Marie Falby f. Christensen.

Bager N. J. og M. K. Andersen er *forældre* til Købmand Anton Andersen Falby.

Meta Falby f. Lauridsen er *datter af* Anton Andersen Falby og Karen Marie Falby.

Erik Petermann, barnebarn af Anton og Karen Marie Falby, beretter nedenstående om sine bedsteførelde:

Anton Andersen Falby

Anton Falby er født i 1888 i Ribe som Anton Andersen og eneste barn af ægteparret Niels Jochum og M. K. Andersen, der var tilflyttere fra Foldingo og drev bagerforretning i Grønnegade 9a.

Efter endt skolegang gik han i købmandslære hos Ribes æresborger,

C. N. Termansen, og da denne solgte sin forretning i Sønderportsgade til (*en anden*) Anton Andersen, fulgte kommis Anton Andersen med. Kommis Anton Andersen *etablerede* sig allerede i 1914 - som kun 26-årig - som selvstændig købmand ved overtagelse af købmand Børge Gregersens købmandsforretning på Nederdammen 30. For at undgå navneforveksling med sin tidligere læremester, tilkøbte han efternavnet Falby og tog dermed navneændring til **Anton Andersen Falby**.



Nederdammen 30 er huset til højre

Butikken gik så godt, at han efterfølgende købte ejendommen, hvori købmandsbutikken lå. Han drev butikken i 47 år, indtil han solgte den og ejendommen i 1961 til købmand Jørgen Therkildsen. Denne drev købmandsforretningen videre i mange år, indtil radioforretningen Expert i midten af 1980'erne flyttede ind i bygningen. I dag driver is- og pandekagehuset, "Huset Ribe", forretning her.

Som mange ripensere sikkert endnu husker, var købmandsforretningens specialitet salget af "Falby Kaffe". Anton nød altid en snak og en øl i baglokalet primært med de mandlige kunder.

Via Antons jagtleje af Kalvslund Kær havde forretningen rigtig mange kunder blandt Kalvslunds landbofamilier.

1925 giftede Anton Falby sig med Karen Marie Christensen. Han var da 37 år gammel.

Karen Marie Falby f. Christensen

Karen Marie Christensen er født 1903 i Brøns, der på dette tidspunkt var tysk. Forældrene, der var dansksindede, havde en gård midt i byen. Karen M. gik i tysk skole sammen med sin broder Andreas. Efter endt skolegang rejste Karen M. til Ribe og havde her forskellige job; blandt andet serverede hun i restauranten på Ydre Bjerrum, hvor Ribe Å havde sit gamle udløb. Ejerne, familien Tygesen, flyttede i 1923 krodriften til Kammerhusen, hvor de opførte en pavillon. (Pavillonen nedbrændte i 1988). I følge forskellige festsange var det her, at Karen M. traf og lærte Anton at kende, når han på sine mange ture til og fra Vadehavet i sin båd lagde til her for at få sig en kaffepunch og samvær

med sejlere og andet godtfolk fra Ribe.

På daværende tidspunkt var Kammer-slusen med krodrift både i Pavillonon og Kanalhuset og så absolut et mødested for ripenserne.

Efter giftermålet havde Karen Marie altid ung pige i huset. Dette var også nødvendigt, idet hun aktivt deltog i driften af købmandsforretningen. Man skal her huske på, at på den tid blev blandt andet sirup, mel og sukker leveret i tromler og sække for herefter at blive vejret i poser og glas i butikken.

Friluft-mennesket Anton Falby

Anton var ivrig sejl sportsmand og jæger. Han havde først sejl båd og senere forskellige motorbåde, senest Bellax (indtil ca. 1960). Bådene var alle ombyggede, klinkbyggede redningsbåde på 18-24 fod – typiske Ribebåde. Disse blev flittigt brugt til strand- og havjagt samt udflugter til Fanø m. v. Anton fortalte ofte om en speciel tur



på havet. Han var en efterårsdag taget på andejagt i blæsevejr. Da han skulle hjem, var det blevet til en storm fra sydvest med deraf stigende vandstand. Det var før digebyggeriet. Det var nu umuligt at sejle til Ribe. I stedet sejlede han direkte til døren på Kanalhuset, hvor han fortøjede båden og overnattede.

Forældrene var sikkert utrolig glade



Gravsgade

for at se ham igen, da han næste dag atter kom hjem.

Anton var også ivrig landjæger. Han var jagtlejer af 500 tdr. land i Kalvs-lund Kær 1920-1965, hvor han ofte gik på jagt sammen med købmand Stockholm Simonsen og senere med familierne Lauridsen og Petermann. Anton var glad for jagt med stående jagthunde. Havde således i adskillige år opdræt af korthårede hønsehunde.

Om Anton Falby kan kort siges, at han var en lille glad mand, som dog kortvarigt kunne opleves tvær og humørsyg, hvis han ikke fik sin vilje. I familien blev dette tillagt hans status som forkælet enebarn, samt at han først blev gift i en sen alder af 37 år.

Ifølge avisartikler i forbindelse med hans 50-års fødselsdag beskrives han således:

"...offentlige Hverv har han ikke attrået, men følger levende med i alt, hvad angår Ribe By. Henvendelser om Deltagelse i det Liv har derfor altid prellet af på Anton. Med sit stilfærdige Væsen har han uden Brask og Bram ikke alene vundet Kunder, men også virkelige Venner. Han har to store Passioner, nemlig Jagten og Motorbåden og har også på den Konto erhvervet sig mange personlige Venner."

Flytter til Valdemar Sejrs Alle 9

Efter salget af købmandsforretningen i 1961 flyttede ægteparret til Valdemar Sejrs Alle. Her var ikke det liv i gaden, som de ofte var vant til. Tit udtalte Anton: "Velkommen til de dødes rige". Han savnede også Domkirkens hyp-pige timeslag.

Omvendt tror jeg, at han trivedes godt derude som pensionist. Var altid glad, når børnebørnene kom på besøg, og han deltog aktivt og gerne i snakken om specielt jagt og hunde.

I 1976 fik Karen Marie strubekræft og var indlagt fem måneder på Odense

● Her findes gravstedet

Universitets Hospital. Dagligt fik hun besøg af familien, især døtrene Dagmar og Meta.

Karen Marie ville ikke dø i Odense. Hun fik derfor tilladelse til at blive overført med Falck til Ribe Sygehus. Det lykkedes næsten. Hun døde 9. december 1977 i ambulancen på Hege-lundsvej blot 200 m fra Ribe Sygehus. Efter Karen Marie død blev Anton boende i huset på Valdemar Sejrs Alle. Han skød sin sidste hare i 1975 i en alder af 87 år. I jagten deltog jeg (Erik Petermann) sammen med Anton og hans sidste korthår, Bobby. Efter nogle år alene med god hjemmehjælp kom han på plejehjemmet Margrethegården, hvor han døde i 1983 i en alder af 95 år. Han var åndsfrisk helt op i en høj alder, måske p. g. a. daglige kolde bade.



Sidste jagtudbytte!

Anton og Karen M. fik tre børn i deres ægteskab: Min mor Dagmar samt Niels og Meta, der alle blev boende i Ribe hele livet. Flere af børnebørnene bor fortsat i Ribe eller på egnen.

70 år

Karen Marie Falby stammer fra Brønns og i mange år drev hun sammen med sin mand købmandsforretning i Storegade. De var kendt for deres store dygtighed, og foruden at hjælpe sin mand passede hun sit hjem på bedste måde..... er en flink dame, der er i besiddelse af et godt humør, og hun er meget vellidt i sin by....

Avisnotits i april 1973